

Preek ds. T.J. Keegstra – H.C. Zondag 6

Ps. 100 : 1, 2, 3, 4

Ps. 34 : 1, 8

Ps. 118 : 1, 3, 5, 7

Ps. 118 : 8, 10

Ps. 111 : 1, 2

Lezen: 1 Korintiërs 1 : 18 - 31

D.L. 2^e Hoofdstuk Art. 3, 4 en 5

Tekst: H.C. Zondag 6

Gemeente van de Here Jezus Christus,

Ook zondag 6 staat zwaar onder de kritiek vandaag. Men moet zijn 'moeten' niet. Waarom moet de Middelaar mens zijn? Waarom moet Hij God zijn? Men noemt dat een verwerpelijk, scholastisch redeneren, een moeten van de logica. Terwijl het schriftuurlijk is!

Ik denk aan wat we lezen in Hebr. 2 dat de Here Jezus, om ons van de macht van duivel en dood te verlossen, deel heeft gekregen aan ons bloed en vlees. Want Hij ontfermt zich niet over de engelen maar over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden.

Moest! Dat is geen scholastisch redeneren. Hier valt niet te redeneren. Daar komen we geen steek verder mee. Wel achterop. De moderne theologie laat dit zien. Ze verwerpt dit 'moeten'. Maar ook wat er verder staat in Hebr. 2, dat de Here mens moest worden "om de zonden van het volk te verzoenen."

'Verzoenen', zegt men, doen we zelf. En de Here Jezus is dan ook niet gestorven voor ons - om onze zonden -, maar door ons. God wilde het kruis niet. Wij kruisigden Hem.

Daar brengt ons de menselijke logica. Bij de loochening van het offer van de Here Jezus. Geen wonder. Want voor wie niet gelooft is dit dwaasheid. Hij kan het niet verstaan omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Daarom geven we ook nu niet het woord aan de logica, maar aan de Heilige Geest. Opdat Die ons geloof zal werken en versterken.

Ik vat de tekst zo samen:

De Here Jezus is de enige Middelaar tussen God en ons.

Want Hij is:

1. Het wonder van God
2. Een kado van God
3. Het Woord van God

1. Ik mag u dus over de Here Jezus spreken. Over wie Hij is en hoe Hij is. Dat is het fijnste dat een dominee mag doen: Spreken over Hem die ons behoudt. Dat is zo geweldig dat je daarvan steeds weer wilt spreken en ook horen.

Dat is ook de bedoeling van zondag 6. Hier worden ons een paar 'waaroms' voorgelegd. Niet om de HERE na te rekenen en zo ons intellect te bevredigen. Maar opdat we nog blijer het troostlied van zondag 1 zullen zingen.

En dat is toch het ABC van ons geloof: dat troostlied dat we het eigendom van de Here Jezus zijn die ons kocht met zijn bloed! Die daarvoor ook mens is geworden. Echt mens van vlees en bloed, ons in alles gelijk behalve in de zonde. Maar moest dat nu? Had het niet anders gekund?

Dat is niet een logische vraag. Nee, hij wordt door de Bijbel ons opgedrongen. Door dat 'moest' van Hebr. 2. Of door wat de Here Jezus tot de Emmaüsgangers zei: "Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?"

Als je dat leest dan vraag je toch waarom dat moest? En dan is het antwoord kort en krachtig: "Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft,

ook voor de zonde betaalt."

U herinnert zich dat die gerechtigheid het kernwoord was in de zondagen 4 en 5. Gods gerechtigheid eist straf. De zwaarste en eeuwige straf aan lichaam en ziel. Dat is bij het eerste horen om van te rillen. En veel mensen rillen er zó van dat ze die zondagen schrappen willen. Zo is God niet, zeggen ze. Zo hard. God is liefde.

Maar is het hard? Nee! Want wat is Gods gerechtigheid? Dat Hij trouw is. Trouw aan Zichzelf. Trouw aan het verbond. Dat unieke verbond dat Hij sloot alleen met ons. Al het andere schepsel was alleen maar schepsel. Wij mochten schepsel zijn en kind!

Wat een eer is dat: Wij, mensen, kinderen van de almachtige God! Ook zijn erfgenamen. Alles is van jullie, zei God. Want jullie zijn van Mij, Mijn schat, mijn lieveling. Jullie alleen. Mensen, hoe rijk! Maar ook: hoe verantwoordelijk! Geen schepsel buiten ons dat door God zo op zijn liefde kan worden aangesproken.

Want van wie mag Hij meer liefde verwachten dan van zijn kind? Of met een ander beeld: Van wie mag een man meer verwachten dan van zijn bruid?

Maar dit betekent ook dat als die bruid ontrouw wordt, zij alleen voldoening kan geven. Haar plaats is uniek. Dus is de eis uniek: Van jou verwacht ik het. Alleen van jou! Dat was Gods gerechtigheid voor de val. En ook na de val. Is dat hard? Nee, het bewijst dat God ook na onze ontrouw trouw bleef aan zijn verbond!

Zeker, dat is ook om van te schrikken. Want door onze zonde hebben we Gods liefde gekrenkt. Daarom is ze nu een toornende liefde. En niets is zo erg als liefde die toornt. Maar het laat tegelijk zien dat God die unieke band met ons niet verloochenen wil. Hij, de Bruidegom, wil nog naar de bruiloft toe.

Waarom moest de Here Jezus echt mens zijn? Omdat het zonder de mens geen bruiloft kan worden. Wat is dus uw enige troost in leven en sterven? Dat ik door het wonder van Gods liefde een Middelaar heb, die mij in alles gelijk is geworden: Echt mens van vlees en bloed. Mens die verantwoordelijk is. Die daarom mág voldoen. En ook heeft willen voldoen!

Want dat is het tweede wonder. De Here Jezus is niet alleen echt, maar ook rechtvaardig mens. Mens die net zo trouw is aan het verbond als God zelf. En dat moet ook. Want waarom is God een Rechter die te allen dage toornt? Omdat we zijn verbond hebben geschonden en zijn liefde gekrenkt. Dat verdraagt Hij niet! Van ons niet. Ook van onze Verlosser niet!

De HERE kan geen genoeg nemen met, zeg maar, een vijftig procent liefde van een zondig schepsel. Hij wil dat zijn liefde voor 100% beantwoord wordt!

Onze grote ellende is dat we allemaal zondaars zijn. Ons hart is in onze jeugd al boos. Daardoor zijn we allemaal nutteloos voor de dienst van God. Geen mens is in staat om het paradijs weer open te breken. Voor zichzelf niet. Laat staan voor anderen.

Veel christenen geloven dat niet meer. Een paradijs van boven? Men heeft er geen behoefte aan. Men meent zelf van deze aarde wel een paradijs te kunnen maken. En dan wordt de Here Jezus van zijn plaats gedrongen! Hij verlost niet door zijn bloed maar door zijn voorbeeld. Hij zou ons leren, hoe wij bij de 'verlossingsslag' zelf de wapenen moeten hanteren. Hij zou de grote revolutionair zijn. De voorvechter bij uitnemendheid voor sociale gerechtigheid.

Zo wil men zelf het paradijs brengen. Door te gaan in het spoor van Jezus. Maar het wordt een paradijs zonder God. Want de liefde ontbreekt die God verwacht van ons. Het is zelfliefde! Maar God vraagt een liefde eerst tot Hem! Verzoenen is eerst: Terugbetalen wat we Hem hebben tekort gedaan. En tegelijk: voor 100% ons geven in liefde.

Wat de HERE verwacht omvat heel ons leven van voor de wieg tot in de eeuwigheid toe! Ons leven moet een offer van volkomen liefde zijn. 0, als je dat op je laat inwerken, je wordt er verlegen onder. Want wie is in staat tot zo'n liefde? Maar dan komt God met het wonder van de Here Jezus. Hij doet Hem geboren worden als rechtvaardig mens. Als een Held die fier het pad van de liefde gaat. Hij is vol van liefde.

Als Hij in Bethlehem komt, bereidt Hij Zelf door de Heilige Geest in Maria's schoot zijn geboorte voor. Hij komt vrijwillig om Gods wil te doen.

Als Hij aan het kruis hangt, brandt zijn hart van liefde: "Vader, vergeef het hun." En: "Mijn God, mijn God, waarom?"

Als Hij vandaag in de hemel voor ons pleit dan loopt zijn hart over van liefde. Dat pleiten

is één bidden dat het maar gauw bruiloft mag worden: "Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij zijn die bij Mij zijn (...) die Gij Mij gegeven hebt."

En daarom is Vader bij al wat Hij doet ook blij met Hem. Het berouwt Hem niet dat Hij Hem tot Hogepriester heeft gemaakt, zegt Hebr. 7. Steeds heeft Hij een welbehagen in Hem.

En dus, broeders en zusters, jongens en meisjes, wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Hem wiens eten en drinken het was om Vaders wil te doen. Hij mocht voor ons betalen als echt mens. Hij wilde betalen als rechtvaardig mens. En Hij kon betalen. Want Hij was ook God.

Dat is het grootste bij dit wonder van God. Vader gaf niet slechts een mens. Hij gaf Zichzelf in zijn Zoon. Zo graag wilde Hij naar de bruiloft toe! Dat is een wonder om van te zingen: "Wie heeft de zin van de Here gekend? Wie is Hem tot raadsman geweest? Uit en door en tot Hem zijn alle dingen.

Waarom moet onze Middelaar tegelijk echt God zijn? Omdat de Here Jezus het moest opnemen tegen God. Wie anders kan dat dan Hij die ook zelf God is?

Vergeet bovendien niet dat wij door de zonde allemaal dode zondaars zijn. We moeten weer levend gemaakt worden. Verlossen is herscheppen! Geen mens daarom die ons verlossen kan. Want hij schept niet en herschept niet. Nu niet en nooit. Elke poging om zelf een paradijs te stichten loopt zo op een fiasco uit. 't Wordt nooit een paradijs. Maar de Here Jezus is tegelijk echt God. Hij spreekt en het is. Hij gebiedt en het staat. Dat is het wonder in Bethlehem. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader.

Wat uw liefste schat voor u zou willen maar niet kan doen, dat heeft God gedaan. Hij heeft door zijn liefste schat alles laten volbrengen voor u.

En daarom: Wacht maar, stil maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Het paradijs komt! De bruiloft komt! Want God heeft voor Zichzelf in zijn Zoon u als bruid bereid!

2. Dat is het tweede: De Here Jezus is het kado van God.

Want daarom ging het de HERE. Om dat paradijs. We moeten weer mensen worden die eeuwig Hem loven en prijzen.

Zondag 5 leerde dat dit voor de mensen onmogelijk is. We stonden voor een muur waarop ieder die het zelf wil doen, te pletter loopt. Maar dat onmogelijke heeft God mogelijk gemaakt. "Wie is dan deze Middelaar die echt God en tegelijk echt en rechtvaardig mens is? Onze Here Jezus Christus die ons door God geschonken is." Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik het eigendom ben van Hem die het kado van Gods liefde is geweest. Door Hem weet ik zeker dat de glorie komt.

Wat is er ook bij ons nog vaak de neiging om het zelf te willen doen. Geen wonder. Gods verlossingsweg is een genadeweg. En leven van genade is ook voor ons vlees niet gemakkelijk. Wat de moderne theologie leert, dat Gods genade onze eer te na komt, is ook ons uit het hart gegrepen.

Ik denk aan wat we gelezen hebben. Dat de Joden tekenen verlangen en de Grieken wijsheid zoeken. De Joden hadden -en hebben- hun eigen verlossingsweg. Toen de Here Jezus daaraan niet voldeed, waren ze gauw klaar met Hem: "Kan uit Nazareth iets goeds komen?" Aan het kruis met Hem! Zelfs na Pinksteren bleef daardoor de grote massa tegen Hem kiezen, Kan van een gekruisigde iets goeds komen? De Grieken dachten er niet anders over. Opstanding uit de doden? En dit om een gekruisigde? Quatsch!

Nee, dat zeggen wij niet vandaag. We houden het kruis in ere. Als de moderne theologie de verzoening door dat kruis verwerpt dan zeggen wij: Nee!

Maar intussen zijn er ook bij ons nog veel dingen die opgeruimd moeten worden. Zonden die worden goed gepraat. Of ontrouw die verdoezeld wordt. Broeders en zusters, jongelui, denkt niet dat de HERE daar genoeg mee neemt. Knoopt u maar goed in de oren wat Paulus zegt dat de Joden met hun wetsgeleerdheid en de Grieken met hun verlossingstheorieën allemaal gefaald hebben. Ook onze eigen wereld faalt.

Je ziet dat vandaag. Men schreeuwt om vrede. En gelukkig, de muur tussen Oost en West heeft het begeven. Toch werden nog niet alle wapenen opgeruimd. Ook niet alle

kernwapens. Blijkbaar is de angst voor oorlog nog niet helemaal uitgebannen. Op veel plaatsen in de wereld is er oorlog ook vandaag. En de revolutiegeest verslaat nog zijn duizenden. Het ongeboren en dementerende leven begint steeds weerlozer te worden. De liefde is bij velen verkild. En de angst blijkt de mensen zo in de greep te hebben dat velen het niet meer zien zitten.

Waarom? Omdat men van geloof in de Here Jezus niet meer weten wil. Buiten Hem blijft ons leven gevangen in angst voor de dood. Overwinning van die angst is er alleen door het geloof. Alle eigenwijsheid moet de deur uit.

Christus alleen maakt ons rijk. Want Hij is Gods kado om de zonden te verzoenen. Hij werd mens om ons te geven wat geen schepsel ons kan geven: de vergeving van de zonden en het eeuwige leven. Daarom is Hij de Enige die ons verlossen kan. Want Hij is de Enige die aan de eis van zijn liefde kan voldoen. Als ik ook maar iets wil vasthouden van mezelf -eigen wijsheid, zonden, de wereld of wat ook maar- dan blijft de angst voor die dood.

Hij werd ons in alles gelijk uitgezonderd alleen de zonde. Zo is Hij op gelijke wijze als wij verzocht geweest. En daarom kan Hij ons als we verzocht worden, te hulp komen.

Ook in onze zondenood. Hij was zonder zonde. Toch heeft Hij ons niet links laten liggen. Hij kon dat zelfs niet. Want Hij is rechtvaardig. Zijn leven wordt beheerst door de liefde tot God en tot ons. Zo ging Hij naar het kruis. Zo neemt Hij ons ook mee naar het Vaderhuis.

Wat is dus uw enige troost in leven en sterven? Dat ik het eigendom ben van Hem die ons kan aanvoelen. Want Hij heeft onze smarten op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. Zo is Hij onze rechtvaardigheid geworden.

Is dat niet rijk? Vader gaf de Here Jezus om onze zonden te verzoenen. En Hij gaf Zich ook zelf aan het kruis. Daardoor bent u rechtvaardig voor God. Vrij van schuld en straf. In en om Hem!

O, dan moet er bij ons nog veel worden opgeruimd. We hebben daar soms de grootste moeite mee. Ik kan niet, zeggen we dan. Maar intussen willen we niet. Dan komt Hij in die moeite ons te hulp. Want Hij is ons ook tot heiliging geschonken. Door de heilige Geest verandert Hij ons van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zo gaat het naar de onverderfelijkheid toe! Door Hem. Door zijn Geest.

Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat Vader de Here Jezus gaf als mens die mag en wil verlossen. En ook als God die kan verlossen. Hij kan scheppen en herscheppen. Mijn hart herscheppen. Zo ben ik meer dan overwinnaar. Door Hem!

En dus, broeders en zusters, jongens en meisjes, geloof het maar: Het paradijs komt! En uw volmaakte dienst in dat paradijs.

Dat mag ik u verkondigen. Op gezag van Hem die uw God en Verlosser is!

3. Dat is het derde: De Here Jezus is het Woord van God.

"Waaruit weet u dat? Uit het heilig evangelie." Wat ik u nu weer heb mogen verkondigen is heel wonderlijk. De Here Jezus is God en mens tegelijk. Dat is een boodschap die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Ik zou er nu geen verstandig woord over kunnen zeggen als God het mij niet Zelf had voorgezegd. In zijn liefde heeft Hij ons ook nog de Bijbel willen geven.

Op elke bladzij komt Hij daarin naar ons toe en zegt: Zie wat Ik heb gedaan voor u. Mijn eigen Zoon heb Ik u als Middelaar gegeven. Al mijn beloften heb Ik in Hem vervuld.

Dat is de Here Jezus ook: Gods vervulde belofte. Zijn vervulde evangelie. In de Bijbel spreekt de HERE ons van zijn Zoon die Hij ons als Redder gegeven heeft.

Maar Hij doet het tegelijk door de Zoon. De Here Jezus is het evangelie. Hij spreekt ook in het Evangelie .

Zo wordt het hier heel geweldig. De Here Jezus is het evangelie: God en mens tegelijk. Het wonder van Gods wijsheid, dat hier beneden niet ontdekt kan worden. Niemand die het begrijpt dan de eniggeboren Zoon die aan de boezem van de Vader is. Hij alleen kent het geheim van zijn goddelijke oorsprong. Want Hij is zelf God. Welnu, zijn Goddelijke kennis, openbaart Hij ons als mens.

De Here Jezus Christus die zelf het evangelie is, verklaart ons het evangelie. Zo roept Hij ons toe door het woord dat ook weer Evangelie is: Zie, hier ben Ik, het wonder van Gods

liefde voor u. God en mens tegelijk. Door Vader geschonken om u te verlossen. Grijp Me nu aan door het geloof. En u hebt het leven!

Zo kan hier elke zondag gepreikt worden dank zij de Here Jezus. Want wat voor het verstand wonderlijk is, is in de Bijbel ons bekend gemaakt. Daardoor kan ik u zeggen: Grijp Hem aan door het geloof en u hebt het leven.

Daardoor kunt u, broeders en zusters, als vader en moeder zeggen tegen uw kinderen: De Here Jezus is er ook voor jou. Ja, voor jullie, jongens en meisjes. Hoe klein je ook bent, God in de hemel gaf de Here Jezus ook voor jou. Zo staat dat in de Bijbel. Zo heeft de Here dat ook jou beloofd toen je gedoopt werd.

Maar houdt daarom allemaal ook die Bijbel vast. Velen verwerpen hem vandaag als een mensenwoord. We zien waar dat op uitloopt. Men raakt zijn vastheid kwijt.

Laat u daardoor niet meeslepen. Houdt de Bijbel in ere en leeft er uit. Omdat het het Woord van Hem is die God ons als Trooster gegeven heeft. En die in dit Woord tot u spreekt door de heilige Geest, Gods tweede Trooster.

Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik zo door het evangelie Hem mag kennen, die Vader als Verlosser aan mij gegeven heeft. Daardoor ben ik er zeker van dat het nieuwe paradijs komt. Dat Gods tent bij ons komt. Het wordt een groot feest straks! Bruiloftsfeest!

Amen.