

Preek ds. T.J. Keegstra – H.C. Zondag 9

Ps. 33 : 1, 2, 4

(Ps. 33 : 5, 7) Ps. 5 : 9, 10

Ps. 148 : 1, 3, 5

Ps. 121 : 1, 2, 3, 4

Ps. 33 : 8

Lezen: Jesaja 40: 12-31 en 1 Petrus 1: 13-25

Tekst: H.C. Zondag 90

Gemeente van de Here Jezus, broeders en zusters,

Het geloof in de schepping door onze God heet een overwonnen geloof vandaag. Want de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zouden hebben aangetoond dat de aarde veel ouder is dan we tot dusver op grond van de bijbelse informatie argeloos hebben aangenomen. Het evolutiedogma zou het ontstaan van de mens uit lagere organismen bewezen hebben. Hij zou in feite niet meer zijn dan een hoog georganiseerd dier dat zijn agressie (de zonde!) uit de dierenwereld heeft geërfd. Ook zouden pijn, lijden en dood er van meet af aan geweest zijn. De mens zou die als deel van Gods goede schepping van meet af aan hebben meegekregen.

Daar sta je dan als gereformeerd christen. Tegen zulke argumenten kun je nauwelijks op, zou je zeggen. Je moet wel kappen met je Schriftgeloof. Vooral als ze ook nog zeggen dat er nauwelijks nog serieuze theologen zouden zijn, die bereid zijn met een beroep op de Bijbel het tegen de evolutieleer op te nemen.

Toch houden we ons rustig aan de Bijbel. Niet uit eigenwijsheid maar om wat we lezen in Joh. 1: "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem ons doen kennen." Zonder de Here Jezus kunnen we over God en over zijn schepping geen zinnig woord zeggen. Voor ieder mens, ook voor die wetenschapsmensen geldt wat Job eens zei: "Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U antwoord geven? Ik leg mijn hand op de mond."

Maar de Here Jezus is het Woord dat in het begin bij God was en zelf ook God is. Wie wijs is die luistert daarom naar Hem!

Ik vat de tekst zo samen:

God, onze Schepper, wil om Christus weer onze Vader zijn.

Ik wijs u op:

1. De Persoon
2. De eer
3. De zorg van Vader

1. "Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat daarin is, uit niets geschapen heeft en ze nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid in stand houdt en regeert, om zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is."

Een geweldige belijdenis is dat: De almachtige Schepper mijn God en mijn Vader! Dat is zo rijk, dat je er je leven lang niet over uitgedacht raakt.

Neem maar dat almachtig. God is al, alles machtig. Dat is niet: God is de zoveelste macht van onze macht. Gods almacht is heel anders. Ook veel meer. Tel alle machten en krachten in hemel, aarde en hel bij elkaar en u bent er nog niet half. Gods almacht is onvergelijkelijk: goddelijk.

Ik denk aan dat machtige hoofdstuk Jes. 40 waar de Here zijn volk troost door hem verlossing uit Babel te beloven. "Hij zal als een Herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen, de zogenden zal Hij zachtkens leiden." Nou, als iemand dat kan dan Hij. Hoor maar wat Hij zegt van Zichzelf: "Wie mat de wateren met zijn holle hand?"

Stelt U zich voor dat u aan de kant van één van onze rivieren zit. Aan de IJssel bv. En

dat u daar met uw holle hand het water uit de rivier zou scheppen om uit te rekenen, hoeveel water er per dag langs Deventer of langs Zwolle stroomt. Onbegonnen werk is dat!

Dan is er bovendien het water in de andere rivieren, in de meren, de zeeën en de oceanen: Dat is een watermassa waar je je geen voorstelling van maken kunt. Ik heb ze met mijn hand gemeten, zegt God. "Wie bepaalde de omvang van de hemel met een span?" Dat is weer zoiets. Een span is ongeveer 34 cm. Wie daarmee de omvang van de hemel wil meten, komt er zijn leven lang niet mee klaar. God schiep die hemel met een enkel woord. Zo geweldig is Hij!

"Wie vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een maat en de heuvels met een weegschaal?" Nou, je ziet je al zo'n Zwitserse alp oppakken en op een weegschaal zetten. Voor je het weet ben je er onder verpletterd. God schiep ze door het woord van zijn mond. Of Hij machtig is!

En tegelijk een groot Kunstenaar. Let maar op uzelf: Op uw lichaam. De medische wetenschap kan veel vandaag: het leven rekken. Je hart opereren. Je een ruilhart geven. Zelfs reageerbuisbaby's geboren doen worden. Maar het leven van een baby is nog altijd van de HERE, een onnavolgbaar wonder van Hem.

Neem ook ons oog. Men kan daar veel aan doen. Zelfs door hoortransplantaties blinden weer ziende maken. Maar zo'n oog maken? Dat niet.

Vergeleken met de HERE zijn we een stel stumpers. "Zie", zegt Jesaja 40, "volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. (...) Alle volken zijn niets voor Hem." Wie wil onze macht dan vergelijken met die van Hem?

Ik denk ook aan de onderhouding van de wereld. Door zijn Geest is de HERE in elke vezel van ons bestaan. Hij is in de dieren, de planten, de bloemen, de bomen, de ontluikende lenteknoppen, de rijpende zomerweelde, maar ook de kleurenpracht van de herfst en de rijp van de winter. Alle dieren wachten op Hem dat Hij "hun spijsz geeft ter rechter tijd. Geeft Gij hun die, zij zamelen op. Opent Gij uw hand, zij worden met goed verzadigd. Verbergt Gij uw aangezicht zij worden verdelgd. Neemt Gij hun adem weg, zij sterven" (Psalm 104).

Gods almacht wordt zichtbaar in het opkomen en afvloeien van zeewater. In de bouw van de atomen. In het uitschieten van een bliksemstraal. In het verschijnen van de hemellichamen. In het zingen van de vogels. In ons eigen leven.

Door zijn Geest zien we, horen we, geeft onze stem geluid, is ons verstand verlicht. Houdt Hij zijn hand maar even in, ons leven dooft zoals een lamp, als je het contact met de centrale verbreekt. Zo is de almacht van God. Door Hem is alles en Hij openbaart zich in alles. "In hem leven en bewegen wij ons", zei Paulus in Athene. Hij is de kracht van onze kracht.

Maar om zijn Zoon Christus ook mijn God en mijn Vader! Velen hebben daar soms de grootste moeite mee. Ze geloven best in God. Ze belijden Hem ook als de almachtige Schepper. Maar hun God? Hun Vader?

Op zich genomen is dat ook een wonder. Wij hebben het er niet naar gemaakt. Wat had God grote verwachtingen van ons! Dat we tot in de puntjes zijn beeld zouden vertonen en naast Hem zouden staan in zijn liefde voor het leven. Dat we daarom de vijand op een afstand zouden houden. En ook tot het uiterste ons zouden inspannen om van zijn aarde iets moois te maken.

Hij heeft alles geschapen en houdt het naar zijn eeuwige raad en voorzienigheid door zijn oneindige kracht in stand, "opdat zij de mens dienen, zodat de mens zijn God kan dienen", zegt art. 12 NGB. We zijn niet geschapen om een beetje te werken en verder te slapen. Om nu eens te lachen, dan weer te huilen. Om nu eens stil te zitten en dan weer iets te doen. Allemaal los van God en zonder God.

Nee, Hij wilde dat we zijn beeld zouden zijn. Zijn vertegenwoordigers. Mensen aan wie Hij veel kon overlaten. Een topfunctie bood Hij ons aan. Een baan waarin we optimaal zouden kunnen functioneren. Waarin we door ons optreden in zijn naam bijna goddelijk zouden zijn. Zijn zoon!

Ja zoon! Dat was Gods diepste bedoeling met ons. Zo wilde Hij dat we zouden omgaan met Hem: als zijn bondgenoten, zijn vrienden, zijn zonen en dochters.

De Bijbel noemt in Lukas 3 Adam niet zo maar zoon van God. Hij was het: Gods kind,

Gods zoon. En ook wij zouden zonen en dochters zijn. Dat was zijn bedoeling. Zo wilde Hij ons ook verzorgen: als zijn kinderen. En al het andere: de engelen, de dieren en planten, het goud en het zilver, aardgas en olie, ook het atoom, schiep Hij naast ons, opdat we van alles voorzien en zonder gebrek als zijn lieve kinderen en erfgenamen Hem eren en dienen zouden.

Maar wat hebben we er van gemaakt! Door het verbond met satan hebben we de chaos in huis gehaald. Erger kon het niet. In plaats van naast Hem gingen we tegenover Hem staan. Van bondgenoten maakten we ons tot vijanden. En heel de schepping sleepten we mee. We zijn voor de aarde geen zegen meer maar een vloek. We breken meer af dan we bouwen. En het resultaat is verschrikkelijk. De aarde is een vuilnisbelt geworden met gif in de grond en smog in de lucht en een ozonlaag die gaten vertoont. Mensen, mensen, wat hebben wij er een smeerbeel van gemaakt!

Je zou daarom denken dat God zich had teruggetrokken van ons. Waarom doorgaan met mensen die Hem alleen maar verdriet bezorgen? Toch zette Hij door! Want Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij voltooit, wat Hij begon. Zijn plannen worden gerealiseerd. Koste wat het kost! En het kostte Hem veel: zijn eigen zoon!

Want zie maar hoe zondag 9 Hem benoemt: Niet als de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. In zondag 8 bleek Hij óók dat te zijn.

Maar hier wordt Hij "de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus" genoemd. Dus de Vader van Hem die Hij puur uit liefde in de wereld zond om zich een volk te kopen en te vergaderen voor het eeuwige leven. Zo mogen wij weer zonen en dochters zijn. In en om de Here Jezus wil Hij weer onze Vader zijn.

Wonderlijk: Vader van zulke, Hem teleurstellende, kinderen! Mensen, wat een evangelie! God, de almachtige, schiep ons opdat we in volle overgave als zijn vertegenwoordigers, ja als zijn kinderen, met en voor Hem leven zouden. Wij weigerden maar Hij zet door. Ja, in de Here Jezus herschept Hij ons, opdat zijn plan toch verwerkelijkt zal worden. Hij zoekt nog een bloeiende schepping met de mens als zijn vertegenwoordiger. Aan alle voorwaarden daarvoor is op Golgotha voldaan!

Wie van u durft door ongeloof achter dit mooie nu nog een vraagteken te zetten? Als God ons zo heeft liefgehad dan moet je toch zeggen: Ja, ik ben een kind van God? Wees de HERE er maar dankbaar voor dat Hij nog steeds tot dat 'Ja' dringen wil. Dat is een wonder van zijn welbehagen over ons! Zegt u daar maar Amen op. En leef er ook uit!

2. Dat is het tweede: Dit evangelie spreekt ons van Vaders eer.

Want dat hoort er bij, broeders en zusters, jongens en meisjes. Wat we hier belijden is heel geweldig. Vader kan zijn schepping niet prijsgeven. Hij wil de woestijn die wij er van maakten weer doen bloeien als een roos. Daarbij heeft Hij voor ons nog steeds onze oorspronkelijke plaats toegedacht. Die topfunctie. Op Golgotha heeft Hij daarvoor ons ook vrijgekocht.

Maar dan moeten we er wel naar leven, zegt Petrus: "Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd van uw onwetendheid, maar gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Immers er staat geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig."

We zijn echt niet verlost om wat te werken en te slapen, naar de TV te kijken en onszelf te zoeken. We worden door het evangelie juist wedergeboren tot een levende hoop. Dat is: tot een hoop die voor Vader aan het werk zet.

Als u morgen op het kantoor of in de werkplaats bezig bent; als u, zusters uw huis een goede beurt geeft; en jullie, jongens en meisjes op school goed je best doet, dan dien je de HERE met het goed van de HERE.

Want vergeet niet: Alles is van Hem. Als Schepper is Hij ook de Eigenaar. Niet u, maar Hij! Niet, zoals men vandaag zegt, de gemeenschap, maar Hij! Wij kregen het in bruikleen om Hem er mee te dienen. God, zegt Spr. 16, heeft alles gemaakt voor zijn doel. Het gaat om Hem. Hier in de kerk en thuis en op uw werk. Van de zondag tot de zaterdag. Van de morgen tot de avond.

Met uw kracht en uw machines bent u arbeider voor God. Uw verstand en uw studie kreeg u als gaven voor God. Met uw zakelijke inslag mag u zakenman zijn voor God. Op de school mag je je voorbereiden op de dienst van God. In de politiek mag u politicus

zijn voor God.

Ik geloof in God, de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde. Dat vraagt dat we ons huis maken tot een tempel voor Vader. Dat we een gezin stichten en kinderen krijgen voor de HERE. Dat we ook de natuur zien en bewaken als een wonder van Hem. Als u dit belijdt dan mag het niet aan u liggen of aan jullie jongelui, dat onze aarde besmeurd wordt en de lucht vervuild. Ook milieubeheersing hoort er bij!

Zacharia 14 profeteerde dat zelfs op de (oorlogs)paarden zou staan: Heilig de HERE. Vandaag staat het er op: door Golgotha! Zelfs op de meest monsterlijke wapenen waar je veel kwaad mee kunt doen. Maar de grondstoffen, ook voor die wapenen, zijn teruggekocht op Golgotha. Alles is daar teruggekocht. De aarde en haar volheid is van de HERE. Hij zoekt er zijn eer mee. Hij verwacht ook dat wat we ook in bezit krijgen, -ook de gevaarlijke stoffen-, gebruiken als heilig de HERE. Gewijd aan Hem.

Ter wille van zijn eer heeft God alles geschapen. Voor die eer bent u ook in de wereld. Verlost opdat mee door u de schepping weer toneel van zijn heerlijkheid zal worden. Leven naar dit belijden betekent de oplossing van het milieuprobleem.

Tegelijk brengt het de antithese met de wereld. Kapitaal en goederen heten daar gemeenschapsbezit waarvan ieder zijn deel moet hebben. En de verschillen moeten daarbij niet te groot zijn. Je moet nivelleren. U hóórt dat pure socialisten en communisten zeggen, maar ook zo geheten christen-socialisten. Zelfs nog, nu dat socialisme in feite op een fiasco is uitgelopen. Maar dat kan ook niet anders. Wie een streep haalt door Genesis 1 belijdt ook niet meer dat de HERE Eigenaar van alles is.

Daartegenover zullen wij ons strikt aan de Bijbel moeten houden. Ook in partij en vakbond. Het voornaamste is niet, dat ik aan mijn trekken kom. Het gaat ook in de eerste plaats niet om die sociaal-zwakkeren -al zullen we hen goed in de gaten moeten houden- het gaat bij alles om Hem: dat Hij geëerd wordt!

Daar hebben die zwakkeren profijt van. Want wie wedergeboren is heeft lief, zegt Petrus. Hij zoekt niet alleen zijn eigen belang, maar ook dat van de anderen. Hij heeft de zwakke lief als zichzelf en gaat doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor zijn geloofsgenoten. Zondag 9 biedt ook de oplossing voor de sociale problemen.

Laat dat zien, broeders en zusters, jongelui. Spreek ervan. Leef er uit. Vergeet nooit dat in vlammeende letters boven de kerkdeur staat: Ben Ik een Vader, waar is mijn eer? Dat betekent: U mag alles gebruiken maar dan als mensen "die kopen als zouden zij er niets van gebruiken. Die van de wereld gebruik maken als zouden zij haar niet ten einde toe gebruiken. Want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen" (1 Kor. 7). Maar wij verwachten maar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen. Dank zij Golgotha!

Gefeliciteerd daarom, als u door dat geloof niet de boel in de war stuurt maar vrede gaat stichten. U zult kinderen van God genoemd worden. Gefeliciteerd, zelfs als u om die reden in de wereld wordt uitgerangeerd en vervolgd om de gerechtigheid. Want voor u is het Koninkrijk der hemelen. En alle dingen worden u als toegift geschonken!

3. Dat is het derde: Dit evangelie spreekt van Vaders zorg.

Want dat is zeker. Om de Here Jezus is God weer uw Vader. Daarom zal Hij om Hem u ook alle dingen schenken. Reken daar maar op. Ook al krijgt u de wereld tegen.

Wat dat betreft hoeven we ons geen illusies te maken. We verwachten niet een betere, wel een nieuwe wereld. En met het oog daarop hebben we ook een geweldige roeping. We moeten overall -in de politiek, in het maatschappelijke leven, op de school en de universiteit- opkomen voor de naam en de eer van God. Daardoor komen we te staan tegenover de krachten van afval en ongelooft. Zelfs kunnen we er om worden uitgerangeerd.

Maar in dit alles zijn wij meer dat overwinnaars! Want de God en Vader van onze Here Jezus Christus is weer onze God en Vader. Om de Here Jezus brengt Hij ons, dwars door de riolen van zonde en verschrikking heen, naar de gouden zalen van zijn Vaderhuis. En al het kwaad dat Hij ons in dit moeitevol leven toedeelt -ja ons leven is moeitevol. Want dat hebben wij er van gemaakt. Maar- Hij zal het ons doen meewerken ten goede. Hij kán dat als almachtig God. Hij wil dat ook als een trouw Vader.

Broeders en zusters, jongelui, de roeping is groot. Daardoor is onze weg niet

gemakkelijk. De Here Jezus heeft ons dat onomwonden gezegd. We beginnen er ook steeds meer van te merken vandaag. Niet alleen van de kant van onkerkelijke mensen maar ook van een christenheid die links en rechts schouderklopjes uitdeelt, behalve aan wie trouw de HERE willen dienen.

En dan zijn er ook nog de moeiten in ons persoonlijke leven: ziekte, rouw, eenzaamheid, verdriet om kinderen, zorg om je inkomen; dat je geen baan hebt en ook niet weer aan de slag kunt komen.

Vergeet ook dan niet: Vader kent uw weg. Hij leeft met u mee. Want Hij heeft voor u een monsterprijs betaald. Daarom gaat uw recht aan Hem niet voorbij.

Misschien krijgt u het deze week weer te kwaad met spottende of stakende collega's. Misschien deelt u daardoor ook minder mee in de economische vooruitgang. Of u blijft met uw uitkering aan de lage kant. Zelfs gebeurt er misschien iets ergs in uw leven of in uw gezin. Dat kan allemaal. Vader kan u dat toedelen, omdat Hij dat - hoe dan ook - beter voor u vindt.

Maar in alles is en blijft Hij uw God en Vader die de wateren mat met zijn holle hand. En die de omvang van de hemel bepaalde. Die stenen roept en op musjes let. Hij is er nog véél meer voor u deze week. Want u bent zijn kind. Dat houdt een belofte van leven in, in heden en toekomst.

In heden: Want Vader weet wat u nodig hebt. Zelfs éér u Hem bidt. En Hij is machtig meer dan overvloedig te geven boven wat u bidt of denkt.

En in de toekomst. Want Hij wordt nog steeds beheerst door dat oeroude raadsplan: een bloeiende schepping, stralend van hemelse glans en majesteit. Als woonplaats voor hemzelf en voor zijn kinderen. En dan wordt het feest: bruiloftsfeest.

Amen.